



Vraag van de maand

*“Sven Gatz verklaarde begin december dat de eucharistievieringen op de VRT moeten verdwijnen. Ze hebben Radio Maria al naar het verdomhoekje geholpen en als nu ook nog de eucharistievieringen verdwijnen, dan vermachten ze stilaan volledig de christelijke cultuur. Wat denkt CD&V hierover? **Harry***



Karin Brouwers: “Radio Maria kreeg geen nieuwe FM-vergunning, maar is verder digitaal beluisterbaar via het toekomstgerichte DAB+. Ze hebben ook bezwaar aangetekend tegen de beslissing van minister Gatz bij de Raad van State dus misschien keren ze alsnog terug op FM.

Levensbeschouwing is voor CD&V erg belangrijk en verdient een plek in het publieke debat. De VRT moet daarom als de openbare omroep van alle Vlamingen de verschillende levensbeschouwingen en erediensten een plaats geven in haar programma-aanbod. Het is niet alleen haar taak, maar ook haar plicht. Het (er)kennen van elkaars identiteit is de basis voor elke duurzame relatie. Door diverse erediensten uit te zenden, drijf je de mensen niet uit elkaar, maar bied je juist kansen voor ontmoeting.

Verder zijn er heel wat oudere mensen of personen met een beperking die niet zelfstandig naar de kerk kunnen en de erediensten op de televisie volgen. Voor hen zijn deze uitzendingen dus een publieke dienstverlening.

Het voorstel van minister Gatz om de erediensten niet langer te laten uitzenden door de VRT kreeg geen steun van CD&V en er zal dus niets veranderen.”

**Heb jij een vraag voor onze CD&V-politici?
Mail naar ampersand@cdenv.be**

